

Duizend bommen & granaten!



WOENSDAG  
21 SEPTEMBER  
MANIFEST

# DE TAFEL VAN

De Verenigde Naties, verguist, bespot, beschimpt.  
Ik ga me daar-over opwinden en dat ga ik NU doen:

Minder bommen & granaten!

De VN, een organisatie die altijd maar moet opdraven, om te bemiddelen, vluchtelingen op te vangen, vredesonderhandelingen te voeren, voedsel te droppen en staakt-het-vuren te organiseren. Altijd in schier onmogelijke situaties. Een organisatie die natuurlijk een bureaucratisch babylonisch gedrag is... Vaak weggezet als een onmachtige slappe club. Allemaal waar! Maar mensen... dat is het enige wat we hebben! Een ondankbare, maar o zo belangrijke taak voor ons allemaal is het eeuwig aanmodderen en doormodderen in de wereld opdat de chaos niet compleet zal worden.



HR

